

# ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Η διευθύντρια, οι δασκάλες και τα παιδιά του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία, την Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2024, να θαυμάσουν από κοντά τρία υπέροχα τμήματα του Χορευτικού Συγκροτήματος της ΕΛΔΥΚ, το ηπειρώτικο, το κρητικό και το ποντιακό.

Οι λεβέντες της ΕΛΔΥΚ ενθουσίασαν με το παράστημά τους και καταχειροκροτήθηκαν από τα παιδιά ιδιαίτερα για τις εντυπωσιακές τους φιγούρες.

Η Διευθύντρια και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου μας, καλωσόρισαν τους Ελδυκάρειους με εύτομους, αλλά ευκίνητους χαιρετισμούς και τα παιδιά της Γ' τάξης τους αφιέρωσαν δύο κυπριακά τραγούδια ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για όσα προσφέρουν στην προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.



# ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Αδέλφια μας Ελδυκάριοι,

Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας. Εμείς τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Δασούπολης (ΚΑ) νιώθουμε μεγάλη χαρά που σας βλέπουμε από κοντά. Σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί αφιερώνετε χρόνο και για μας τους μικρούς μαθητές και ήρθατε εδώ στο σχολείο μας, για να σας γνωρίσουμε. Η διευθύντρια και οι δασκάλες μας, μας μίλησαν για σας. Μας εξήγησαν ότι ΕΛΔΥΚ σημαίνει Ελληνική Δύναμη Κύπρου που ιδρύθηκε το 1960, με την υπογραφή της Συνθήκης Ζυρίχης-Λονδίνου, για να υπερασπίζεται την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι παππούδες μας τότε είχαν νιώσει πολύ ευγκίνηση, γιατί Έλληνες στρατιώτες κατάφεραν να έρθουν στην πονεμένη μας πατρίδα. Είδαμε και τη φωτογραφία ενός παππού του 1960, όταν υποδέχτηκε τους πρώτους Ελδυκάριους. Είχε γονατίσει μπροστά τους.

Χρόνια πολλά περίμεναν να έρθει η Ελλάδα να τους ελευθερώσει. Χρόνια πολλά περίμεναν τα αδέλφια τους που είχαν το ίδιο αίμα, την ίδια γλώσσα, την ίδια θρησκεία και τα ίδια ήθη κ έθιμα να τους βοηθήσουν. Το «όρμαιμο, το ομόγλωσσο, το ομόθρησκον και το ομότροπο δεν το άλλαζαν ποτέ οι Κύπριοι κι ας άλλαζαν πολλούς κατακτητές.

Μάθαμε ακόμα και ποιος ήταν ο Λοχαγός Σωτήρης Σταυριανάκος, που είναι και το όνομα του στρατοπέδου σας. Ο Λοχαγός Σταυριανάκος πολέμησε γενναία ΤΟ 1974, για να υπερασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Κι όταν ένας από τους στρατιώτες του, τον ρώτησε: « Δε μου λες, κύριε Λοχαγέ, εμείς εδώ οι λίγοι τι κάνουμε; Τι παριεσάνουμε; Τους 300 του Λεωνίδα;» Εκείνος απάντησε: «Κι εδώ είναι Ελλάδα! Τα άρματα θα περάσουν από πάνω μας!». Λίγο αργότερα έπεσε από φονικό βόλι.

Τιμή και δόξα αξίζει σε όσους πολέμησαν για την πατρίδα μας. Κάποιοι έχουν δώσει, ό,τι πολυτιμότερο είχαν: τη ζωή τους. Την έδωσαν για μας, για να ζήσουμε εμείς ελεύθεροι. Εμείς τα νέα παιδιά, σας υποσχόμαστε ότι δε θα τους ξεχάσουμε ποτέ και πως πάντοτε θα τους τιμούμε.

Κανένα «ευχαριστώ» δεν μπορεί να περιλάβει την ευγνωμοσύνη που νιώθουμε για σας. Έχετε αφήσει την οικογένειά σας, τους φίλους σας, για να έρθετε να υπηρετήσετε στη εκλαβωμένη μας πατρίδα και να μας προστατεύετε.

Έχουμε τη γνώμη ότι ο Αττίλας φοβάται την παρουσία σας. Παρόλο που ξέρει ότι όλοι οι Έλληνες αγαπούμε την ειρήνη και όχι τον πόλεμο, υπολογίζει πως αν τολμήσει να επιτεθεί τα πράγματα δε θα είναι εύκολα γι' αυτούς. Έχουν καταλάβει ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας.

Πολεμήσατε για μας,  
για τη δικιά μας Λευτεριά,  
αδέλφια της ΕΛΔΥΚ  
σας αξίζει Δόξα και Τιμή!  
Οι ήρωες δεν πεθαίνουν  
γέρονουν και ζαποσταίνουν  
μέχρι να' ρθει η Λευτεριά  
και πάντα στην καρδιά.

