

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στις 30 του Γενάρη η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών. Η γιορτή αυτή έχει θεσπιστεί από τον 12ο αιώνα, τότε που οι χριστιανοί δικάστηκαν για το ποιος από τους τρεις ιεράρχες ήταν ο πρώτος και ο καλύτερος. Δημιουργήθηκε θόρυβος και εκίσμα μεταξύ των χριστιανών. Έτσι η Εκκλησία όρισε να γιορτάζονται και να τιμώνται και οι τρεις μαζί για την ενότητα των πιστών.



«Όπως οι μέλισσες διαλέγουν το νέκταρ από τα λουλούδια, έτσι κι εσείς να διαλέγετε αυτά που διαβάζετε. Να κρατάτε τα καλά και τα ωφέλιμα.» ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τους τρεις μεγίστους φωστήρας τῆς τρισηλίου Θεότητος, τοὺς τὴν οἰκουμένην ἀκτίσει δογμάτων θείων πυρσεύσαντας· τοὺς μελιρρύτους ποταμοὺς τῆς σοφίας, τοὺς τὴν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας· Βασίλειον τὸν μέγαν, καὶ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον, σὺν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τὴν γλώτταν χρυσορρήμονι· πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἔρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμῆσωμεν· αὐτοὶ γὰρ τῇ Τριάδι, ὑπὲρ ὕμῶν ἀεὶ πρεσβεύουσιν.

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

Εμείς στο Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (ΚΑ) τιμήσαμε τη Γιορτή των Γραμμάτων, την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου μας.

Η διευθύντρια μας κ. Κυριακούλα Έλληνα μας εξήγησε με ένα ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο τα νοήματα αυτής της μεγάλης γιορτής και στη συνέχεια όλες οι τάξεις παρουσίασαν ένα μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα.



«Θα πω για κάποιον ότι με αγαπάει, όχι μόνο όταν με επαινεί, αλλά και όταν με ελέγχει για να με διορθώσει».
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

«Εφόσον είναι ακόμα καιρός, ας επισκεφθούμε το Χριστό, ας τον υπηρετήσουμε, ας του δώσουμε τροφή, ας τον δεχθούμε στο σπίτι μας, ας τον τιμήσουμε. Κι όλα αυτά θα γίνουν στο πρόσωπο του κάθε συνανθρώπου μας που έχει ανάγκη»
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ