



ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΛΑΥΚΟ ΚΑΡΙΟΛΟΥ



Την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024, είχαμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε
 Την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024, είχαμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε
 στο σχολείο μας τον καπετάνιο κ. Γλαύκο Καριόλου, τέως Δήμαρχο
 στο σχολείο μας τον καπετάνιο κ. Γλαύκο Καριόλου, τέως Δήμαρχο
 Κερύνηας και πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Κερύνηια
 Κερύνηας και πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Κερύνηια
 Χρυσοκάβα». Κάποια παιδιά φαίνεται πως ανυπομονούσαν πολύ να τον
 Χρυσοκάβα». Κάποια παιδιά φαίνεται πως ανυπομονούσαν πολύ να τον
 συναντήσουν, γιατί όταν έφτασε στο σχολείο μας το διάλειμμα, άφησαν το
 συναντήσουν, γιατί όταν έφτασε στο σχολείο μας το διάλειμμα, άφησαν το
 παιχνίδι κι έτρεξαν να τον συναντήσουν και να του ευστηθούν. Βλέπετε,
 παιχνίδι κι έτρεξαν να τον συναντήσουν και να του ευστηθούν. Βλέπετε,
 ο κ. Γλαύκος δεν είναι απλά ένας συνηθισμένος πρόεδρος καπετάνιος.
 ο κ. Γλαύκος δεν είναι απλά ένας συνηθισμένος πρόεδρος καπετάνιος.
 Είναι γιος του Σακουστου δύτη Ανδρέα Καριόλου, αυτού που ανακάλυψε
 Είναι γιος του Σακουστου δύτη Ανδρέα Καριόλου, αυτού που ανακάλυψε
 το αρχαίο καράβι της Κερύνηας.
 το αρχαίο καράβι της Κερύνηας.

Η ΓΟΡΓΟΝΑ, Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Ο κ. Καριόλου, με τον δικό του μοναδικό, ανεπανάληπτο και παραστατικό τρόπο αφηγήθηκε την ιστορία «Η ΓΟΡΓΟΝΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ» και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών μέχρι το τέλος.

Τα παιδιά ευχαρίστησαν στο τέλος τον κ. Καριόλου για την αξέχαστη εμπειρία που τους χάρισε και του ευχήθηκαν γρήγορα να μπορέσει να ταξιδέψει ελεύθερος στην Κερύνεια με το καράβι-σύμβολο «ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»



Το αρχαίο καράβι της Κερύνειας ήταν χωμένο μέσα στη λάσπη και στη σιωπή για σχεδόν 2 500 χιλιάδες χρόνια. Το 1967 ανακαλύφθηκε από τον Κερυνειώτη δύτη Ανδρέα Καριόλου. Μετά ανασύρθηκε από τον βυθό και συναρμολογήθηκε με χίλιες δυο προσπάθειες από τους αρχαιολόγους. Στη συνέχεια το φύλαξαν στο Κάστρο της Κερύνειας, όπου βρίσκεται αιχμάλωτο από το 1974, που ο τουρκικός στρατός πήρε την πόλη.

Είχε μήκος 14,75m και πλάτος 4,30m. Το 300 π.Χ. ξεκίνησε από τη Σάμο απ' όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από την Κω και τη Ρόδο πήρε αμφορείς και έβαλε πλώρη για την Κερύνεια. Ένα χιλιόμετρο πριν φτάσει στο λιμάνι, το καράβι βούλιαξε. Το γεγονός ότι στο κάτω εξωτερικό μέρος της γάστρας του εκάφους βρέθηκαν εφηνημένες αιχμές δοράτων, δημιούργησαν την υποψία πως το καράβι ναυάγησε γιατί του επιτέθηκαν πειρατές. Επικρατέστερη όμως άποψη είναι η μετατόπιση του φορτίου, λόγω θαλασσοταραχής.

Το καράβι φαίνεται πως είχε πλήρωμα τεσσάρων ατόμων, γιατί βρέθηκαν 4 μικρά πιάτα, 4 κύπελλα για νερό, 4 δοχεία λαδιού και απομεινάρια από 4 ζύλινα κουτάλια.

«Ήταν κάτι φανταστικό να αγχίζεις πάνω σε αντικείμενα τα οποία να ξέρεις ότι τα κρατούσαν κάποιοι άνθρωποι δύομιση χιλιάδες χρόνια πριν», είπε ο κ. Καριόλου.

Η μοναδικότητα του καραβιού της Κερύνειας έγκειται στο ότι είναι ίσως το καλύτερα διατηρημένο καράβι του τέλους της κλασικής περιόδου του ελληνικού πολιτισμού, που έχει βρεθεί.

Οι αρχαιολόγοι, δύτες και άλλοι επιστήμονες, κατάφεραν να το ανελκύσουν, να το επανασυναρμολογήσουν και να το τοποθετήσουν τελικά στο Κάστρο της Κερύνειας, ζωντανεύοντας την ιστορία του και ενώνοντας το εχονί της ιστορίας των χρόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Κύπρου του τότε, με το σήμερα.

Μετά την τουρκική εισβολή ο Αντρέας Καριόλου πήγε να ζήσει με την οικογένειά του στη Λάρνακα. Ο Αντρέας πνίγηκε λίγα χρόνια αργότερα δίνοντας το οζυγόνο του σε δύτη που κινδύνευε.

Είστε άξιος απόγονος άξιων προγόνων κ. Γλαύκο Καριόλου!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

