

Εγώ, εσύ, αυτοί Θα γίνουμε Εμείς!

Μουσική: Νίκη Παντελή-Πεττεμερίδου



5

The lyrics are: ο - λοιεί - μα - στε áν - θρω - ποι με i - δι - α α - ξί - α, ε -

9

The lyrics are: γώ, ε - σύ, αυ - τοί θα γί - νου - με ε - μείς το

13

The lyrics are: κά - στρο της Α - γά - πης ας χτί - σου - με μα - ζί! Ε -

17

The lyrics are: γώ εί - μαι ψη - λός κιε - σύ 'σαι χα - μη - λός, εί -

21

The lyrics are: μαι ε - γώ ξαν - θή κιε - σύ με - λα - χρι - νή! Ε -

25

The lyrics are: γώ εί - μαι χο - ντρού - λης κιε - σύ εί - σαι λι - γώ τρώω - γιει - ει νά - φρού - τα λα - χα νι

28

γνού - λης. Μ' α - ρέ - σουν τα γλυ κά κιό -
κά - - - - Μ' αυ - τές οι δια - φο ρές εί

30

λα τα πα γω τά! Ε ντες!

1. Εγώ είμαι ψηλός
κι εσύ είσαι χαμηλός.
Είμαι εγώ ξανθή
κι εσύ μελαχρινή.
2. Εγώ είμαι χοντρούλης
κι εσύ είσαι λιγνούλης.
Μ' αρέσουν τα γλυκά
κι όλα τα παγωτά.
3. Εγώ τρώω υγιεινά
φρούτα, λαχανικά,
μα αυτές οι διαφορές
είναι ασήμαντες.
4. Μ' αρέσει το κρυφτό
και το κυνηγητό.
Εγώ θέλω την μπάλα
σχοινάκι και τραμπάλα.
5. Το γήπεδο εγώ
πολύ το αγαπώ.
Παιζω ποδόσφαιρο
στα δίχτυα βάζω γκολ!
6. Είμαστ' εμείς κορίτσια
κι εμείς είμαστ' αγόρια
όλοι είμαστε παιδιά
με αισθήματα, καρδιά!

*Οι διαφορές μας δεν έχουν σημασία
όλοι είμαστε άνθρωποι με ίδια αξία
εγώ, εσύ, αυτοί θα γίνουμε μαζί¹
το κάστρο της Αγάπης ας χτίσουμε μαζί!*

*Οι στίχοι γράφτηκαν από τη δασκάλα Νίκη Παντελή-Πεττεμερίδου
σε συνεργασία με τους μαθητές της Γ' τάξης 2006-2007
του Δημοτικού Σχολείου Δασούπολης Κ.Α.,
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προαγωγής Υγείας.*