

Ο παππούς

Στίχοι-Μουσική: Γ' Τάξη (2022-23)
Συντονισμός: Νίκη Παντελή-Πεττεμεριδίου
Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Τασούλα Παπανδρέου,
Λουίζα Χατζημάρκου,
Αντρη Κάσαρτου, Γιάννα Τσίγκλερ.

Κοι - τά τον Πε-ντα δά χτυ λο_ ο κεί ναι λυ πη μέ_ νος ο γέ ρος ο παπ
6 Για - τί παππού τον ε ρω τώ_ τί έ χεις και λυ πά_ σαι; Α φού' χεις σπί τι ι
πού λης μου_ και εί ναι πο νε μέ νο ς Παι δί μουε κεί γεν
11 άλ λοε δώ_ ε κεί νο τι θυ μά σαι Ε εκείη τα νε το
νή θη κα_ ε κεί' ναι η καρ δια μου_ αλ λά με ξε ρι ζώ σα νε_ κι' ε
16 σπί τι μου_ οι φίλοι ηγει το νιά μου_ και ο δικός μου ο παπ πούς η
Εισαγωγή
21 χά σα τη χα ρά μου_ Φλογέρες
όμορ φη εκ κλη σιά μου_ Φλογέρες
Φλογέρες

Κοιτά τον Πενταδάχτυλο και είναι λυπημένος
ο γέρος ο παππούλης μου και είναι πονεμένος.
-Γιατί, παππού τον ερωτώ, τι έχεις και λυπάσαι;
Αφού' χεις σπίτι άλλο εδώ, εκείνο γιατί θυμάσαι;

-Παιδί μου, εκεί γεννήθηκα, εκεί είναι η καρδιά μου,
αλλά με ξεριζώσανε κι έχασα τη χαρά μου.
Εκεί ήτανε το σπίτι μου, οι φίλοι, η γειτονιά μου
και ο δικός μου ο παππούς η όμορφη η εκκλησιά μου.

-Χρόνια πολλά περάσανε, μοιάζει με παραμύθι
πως σου' κλεψαν τον τόπο σου, το πατρικό το σπίτι.
Τη θλίψη σου τη νιώθω εγώ, έχω και απορία
γιατί έγινε στην Κύπρο μας μεγάλη αδικία;

-Είν' η ιστορία θλιβερή, πόλεμος, προδοσία
και μια ημέρα ξαφνικά χάθηκ' η Ελευθερία.
Στο χώμα που περπάτησα θέλω να πάω πίσω,
τα μάτια μου παντοτινά εκεί εγώ να κλείσω.

Το τραγούδι μας «Ο παππούς» είναι μελοποιημένο ποίημα
των παιδιών της Γ' τάξης και βρίσκεται
αναρτημένο στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο
<https://www.youtube.com/watch?v=h2IUZ65FY7Q>
Είναι επενδυμένο με φωτογραφίες
της χορωδίας-ορχήστρας και σχέδια των παιδιών.